



Vrienden van Stadsklooster Zutphen  
vragen wij een bijdrage van minimaal  
€ 3,50 per maand.

Zij ontvangen bij aanmelding, en jaarlijks  
in november een fraaie foto, die gebruikt  
kan worden voor persoonlijke meditatie.

.....

Wil je vriend worden van Stadsklooster  
Zutphen? Meld je aan door een mail te  
sturen naar:

[kellenaar@stadskloosterzutphen.nl](mailto:kellenaar@stadskloosterzutphen.nl)

Stadsklooster Zutphen is een ANBI.

# Stadsklooster

ZUTPHEN

Help mee plekken van  
rust en inspiratie te  
bieden

Word Vriend van het  
Stadsklooster Zutphen





Stadsklooster Zutphen bestaat sinds 18 mei 2019 en wordt gedragen door een stichting. De Stichting Stadsklooster Zutphen heeft ten doel:

Het creëren en in stand houden van plekken van rust, inspiratie, spiritualiteit, gastvrijheid en aandacht voor mensen onderweg in verbondenheid met de stad Zutphen en haar geloofsgemeenschappen. De stichting doet dit vanuit een gedeeld christelijk geloof.

Onze activiteiten:

- 2-wekelijks op woensdagavond een avondgebed om 19.30 (dit gebed duurt ongeveer een half uur);
- In de Adventstijd, en in de Lijdenstijd is het avondgebed wekelijks.

Het Stadsklooster Zutphen kent geen materiële targets of ambities.

En volgens een oude Benedictijnse traditie proberen wij ook met de verkoop van zelf gemaakte producten inkomsten te genereren.

Financiële middelen zijn nodig voor huur van ruimten voor avondgebed, voor drukwerk, et cetera.